

Kindercatechese Lux Mundi, 22 april 2018

Inleiding

Ga met de kinderen in gesprek over het feest van 3 weken geleden: Pasen!

Stel een aantal vragen:

- Wat gebeurde er met Pasen?
- Welke mensen komen er voor in het Paasverhaal?

Bespreek hoe blij de discipelen en de vrouwen waren toen zij hoorden en zagen dat Jezus was opgestaan.

Pasen is een vrolijk feest; iedereen is blij!

Met het avondmaal denken we ook aan Pasen. Met het avondmaal mag je blij zijn, want Jezus is opgestaan. Het Paasmaal is dus eigenlijk een feestmaal!

Voor het Pasen werd, had Jezus ook een avondmaal met Zijn discipelen.

Lees het verhaal met/ voor de kinderen

1. Jezus ging met zijn twaalf apostelen aan tafel. Hij wist dat het de laatste maaltijd was die hij met hen zou eten. Jezus wist dat Judas hem zou verraden. Nog maar enkele uurtjes en dan zou Jezus gearresteerd worden. Wat kon Jezus nog aan zijn leerlingen vertellen?
2. Hij nam een doek en een schaal met water. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Normaal gezien was dat een werkje voor de slaven.
3. 'Wat doet u nu?' vroeg Petrus. Hij was geschokt. 'Ik toon hoe jullie voor elkaar moeten zorgen', legde Jezus uit. 'Op die manier kun je tonen hoezeer je van andere mensen houdt. Hou van elkaar zoals ik van jullie houd.'
4. Toen gingen ze aan tafel. Jezus deelde brood met al zijn vrienden. Hij bood hen ook een beker met wijn aan. 'Dit brood is mijn lichaam, gebroken voor jullie. Deze wijn is mijn bloed, vergoten voor jullie. Eet en drink. Doe dit telkens opnieuw om aan mij te denken.'

Memory

Nodig: Memory plaatjes (zie volgende pagina's) geprint op stevig papier of gelamineerd. Eventueel meerdere memory sets, bij een grotere groep kinderen.

Speel samen het spel memory, eventueel in meerdere groepjes van 4 kinderen per groepje. Elke keer als een kind twee dezelfde plaatjes heeft omgedraaid, vraag je wat het kind op het plaatje ziet. Weet het wat het is en wat de betekenis is? Weet een ander kind uit de groep er iets over te vertellen? Leg vervolgens zo nodig uit wat het plaatje voorstelt.

Memory = geheugen!

Leg uit dat Memory een geheugenspelletje is; je moet onthouden waar welk plaatje ligt. Alleen door de plaatjes goed te onthouden, weet je waar ze liggen. Zo is het ook met het vieren van het Avondmaal. We vieren het avondmaal goed te onthouden dat het feest is, omdat Jezus met Pasen is opgestaan!

Afsluiting

Mocht je tijd over hebben, geef de kinderen de gelegenheid de bijgevoegde kleurplaat in te kleuren.







Volgende week is het Avondmaal in Lux Mundi.
We houden een feestmaal!



We vieren dat Jezus leeft!