

Zondagavondprogramma  
Lux Mundi  
*Eerste half jaar 2019*



januari - juni 2019





Voor vragen en suggesties over het Zondagavondprogramma:  
Rob van der Wal, Dorpsstraat 125, 4128BX Lexmond  
Email: [wal5@xs4all.nl](mailto:wal5@xs4all.nl)

# Zondagavondprogramma

## Lux Mundi

### 2019

#### 1e half jaar

Zondagavonden in Lux Mundi.

Met ook in 2019 weer een gevarieerd programma van vieringen. *Schuif maar aan...* en het *Avondgebed* zijn inmiddels vaste waarden in het programma. Samen zijn, samen bezinnen. En wat te denken van de *Kliederkerk* en opnieuw een optreden van *kinderkoor de Wingerdknopjes*, met dit keer de musical *Esther*. En dan nog twee klappers: op Palmzonden Passiolen van Bach met *Daphne Visser* en een Bevrijdingsconcert op 5 mei met optredens van *Je-roen de Vaal* en het *Zederiks Christelijk Mannenkoor*.

In het programma ook ongeveer eens per maand een 'gewone' kerkdienst. Met opnieuw een fraai drieluik van *leerdiensten*. Soms is er dan ook de avondmaalsviering aan tafel.

Welkom in Lux Mundi, op zondagavond.  
Voor alle Lexmonders en gasten vanuit de regio.



## Zondagavondprogramma 1e halfjaar 2019

6 jan	18.30u	Kerkdienst	ds. K.D. van der Hout
13 jan	18.30u	Kerkdienst	ds. F. Stark
20 jan	19.30u	Avondgebed	
27 jan	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. W. A. Roskam
3 febr	18.30u	Muziekavond met Musica Pro Deo	
10 febr	18.30u	Quiz Night at Church	
17 febr	18.30u	Leerdienst	ds. M.C.A. Korpel
24 febr	18.30u	Leerdienst	ds. W.A. Roskam
3 mrt	18.30u	Leerdienst	ds. E. van der Veer
10 mrt	16.00u	Kliederkerk	
17 mrt	18.30u	Schuif maar aan .....	
24 mrt	18.30u	Kerkdienst	ds. E. van Wijk
31 mrt	pm	Musical Esther met de Wingerdknopjes	
7 april	18.30u	Met de jongeren	ds. W.A. Roskam
14 april	pm	Palmpasen, Passiemuziek	
21 april		Pasen (geen avondviering)	
28 april	19.30u	Avondgebed	
5 mei	20.00u	Bevrijdingsconcert	
12 mei	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. B. Ridder
19 mei	18.30u	Kerkdienst	ds. N. Rijnveld-Schep
26 mei	19.30u	IDAHOT wake	
2 juni	18.30u	Muziek en Poëzie	ds. J.O.C. Bouma
9 juni	18.30u	Pinkster-vesper	
16 juni	18.30u	ZWO viering	
23 juni	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. W.A. Roskam
30 juni	18.30u	Kerkdienst	mw.pr. B.E. Lamain
7 juli		aanvang Zomerzondagavonden	

# Avondgebed

20 januari en 28 april, aanvang 19.30

Veel mensen vinden het lastig een moment van rust te vinden in hun drukke, volle weken. Tegelijkertijd willen we niets liever dan een moment van stilte. Het is belangrijk voor ons om ruimte te maken in onszelf, ruimte die niet meteen gevuld wordt met allemaal andere indrukken, prikkels en stemmen. Alleen als we stil worden horen we misschien wat God ons te zeggen heeft. Daarom organiseren we in Lux Mundi een aantal keer per jaar een avondgebed. Dit is een korte dienst van ongeveer een half uur, met een verstillend, intiem karakter. Stilte en muziek spelen een belangrijke rol, naast een kort stukje tekst om over na te denken.



We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte. In de crash staat koffie en thee klaar.

# Muziekavond

3 februari, aanvang 18.30u

Op zondagavond 3 februari staat de avonddienst weer in het teken van muziek. Het Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk zal deze avond voor ons verzorgen.

Dit koor staat onder leiding van Warno Ruting. Warno is bij ons geen onbekende. Het afgelopen jaar zagen we hem verschillende keren achter het orgel zitten tijdens reguliere kerkdiensten.

In het koor zingen ook een aantal gemeenteleden vanuit Lux Mundi

Hoe het programma er precies uit zal gaan zien is bij het maken van dit boekje nog niet bekend.

Lees hiervoor ter zijner tijd de Brief op Zondag en het Profiel.

Regiokoor  
Musica  
Pro Deo



# Quiz Night at Church

10 februari, 18.30u

Sinds de eerste aankondiging in het decemberprofiel druppelen de aanmeldingen binnen: 10 februari is de eerste 'Quiz Night at Church in Lux Mundi'.

In deze bijzondere avonddienst ga je als team aan de slag rond geloof, de bijbel, kerkelijke gebruiken en dat soort onderwerpen. Op een leuke, leerzame en/ of ludieke manier.

Je kunt nog steeds aanmelden met een team van maximaal 6 personen, als gezin, vriendengroep of commissie van Lux Mundi, jong en oud. Maar ook alleen/ samen ben je welkom. Zelfs als je je vergeet aan te melden en toch op het laatste moment besluit mee te doen: weet dat je welkom bent. Neem wel je Bijbel en mobiel mee, als team heb je deze nodig!

See you at

**Quiz Night at Church!**



# Het zwijgen van God.

## *Drieluik van leerdiensten*

17 febr	18.30u	ds. M.C.A. Korpel
24 febr	18.30u	ds. W.A. Roskam
3 mrt	18.30u	ds. E. van der Veer

Evenals in voorgaande jaren hopen we in het voorjaar weer een leerzaam drieluik van leerdiensten te hebben. Deze keer is als thema gekozen voor het zwijgen van God. In de Bijbel voert het spreken van God de boventoon. Maar wat is het als Hij zwijgt? Is dat mogelijk? En wat ervaren we dan van God? Is het mogelijk om juist ook in Gods zwijgen te geloven?

Veel Nederlanders hebben in de afgelopen eeuw steeds sterker het gevoel gekregen dat God zwijgt, of er zelfs helemaal niet is. Het moderne leven en het aloude geloof gaan nog niet altijd vanzelf samen. Een spannende en ongetwijfeld herkenbare thematiek. In drie diensten staan we er bij stil. Op 17 februari gaat dr. M. Korpel voor, die een boek schreef over het zwijgen van God in de Bijbel. In de tweede dienst, 24 februari, gaat ds. Willem Roskam voor, die het zwijgen van God in het moderne levensgevoel verder zal verkennen. En ten slotte gaat dr. E. van der Veer voor, die de twintigste eeuwse theologie op dit punt zal inbrengen. Het belooft alles bij elkaar boeiend en leerzaam te worden.

Van harte welkom!

[Verfrissende kijk op het zwijgen van God | TROUW](#)



## Kliederkerk

*10 maart, aanvang 16.00 uur*

Tijdens Kliederkerk staat een bijbelverhaal of bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en

verwerkt. Dit doen we doormiddel van samen ontdekken (kliederen) en samen vieren. Op deze manier kun je ontdekken wat geloven in God en het leven van Jezus betekent in het alledaagse leven.

Te afsluiting willen we samen eten omdat het leuk is dat iedereen elkaar beter kan leren kennen.



Kliederkerk is leuk voor alle leeftijden!

## Schuif maar aan...

*17 maart, aanvang 18.30 uur*

Een broodmaaltijd in de lijdenstijd, dat wordt natuurlijk een sobere maaltijd. Maar wel met volop gelegenheid om te praten met de mensen om je heen: over dagelijkse dingen, over de lijdenstijd, over de kerk en waarover je maar praten wil.



Mogelijk is er 'live' achtergrondmuziek, aangepast aan de lijdenstijd.

Iedereen mag weer aanschuiven bij de, inmiddels bekende, broodmaaltijd, omlijst met een (Bijbels) verhaal, muziek, lied of gedicht.



# Musical Esther.

31 maart, aanvang p.m.

Op zondagmiddag 31 maart verzorgt kinderkoor de Wingerdknopjes onder leiding van Carine Schutte een middag voor kinderen in de leeftijd vanaf 3 jaar. De musical zal gaan over het leven van koningin Esther. In het koor zingen kinderen van 6-12 jaar. Het belooft een mooie muzikale voorstelling te worden. Iedereen welkom om dit mee te beleven.

Voor de aanvangstijd houd t.z.t de website/facebook of de posters in de gaten.



## Dienst met de jeugd

7 april, aanvang 18.30u

Misschien wordt dit de dienst waarin de tieners zelf voor de preek zorgen, misschien gaat het nog een heel andere kant op! In elk geval zullen de tieners hun eigen inbreng in deze dienst hebben, en wordt het een gezellige en mooie jeugddienst. Misschien heb jij wel een mooi idee? Laat het me weten, dan kunnen we daar we aan de slag proberen te gaan! In elk geval graag tot dan,

Ds. Willem Roskam

# Bach's Passionen

14 april, aanvang pm

Op passiezondag 14 april 2019 hopen we een bijzondere passie met elkaar te delen. Muziek van Bach's Passionen met elkaar te zingen, beluisteren en beleven.

Wat een passie is? Aandacht, liefde, bevlogenheid maar ook het hartverscheurende lijden... door Bach geschreven uit het hart. Een avond met muziek en ontmoetingen met medewerking met medewerking van Daphne Visser.

Meer informatie, waaronder de aanvangstijd, volgt via facebook, de website en posters



*Johann Sebastian Bach.*



# Bevrijdingsconcert 5 mei 2019

5 mei, aanvang 20.00u

Bevrijdingsdag valt in 2019 op een zondag en het is daarom een bijzonder voorrecht dat we dit jaar een Bevrijdingsconcert mogen aankondigen. Het bij velen bekende *Zederiks Christelijk Mannenkoor* zal hierbij optreden.



Verder zijn we verheugd te kunnen melden dat (*onverhoopte agenda problemen daargelaten*) onze voormalig dorpsgenoot *Jeroen de Vaal* zijn medewerking aan het concert zal verlenen. Hij doet dat samen met zijn partner *Tamar Niamut* en met begeleiding van de pianiste *Lineke Lever*.

Tenor Jeroen de Vaal en sopraan Tamar Niamut zijn inmiddels internationaal gelouterde opera sterren. Zij hebben allebei vele grote operarollen op hun naam staan. Lineke Lever is een veelzijdig pianiste. Zij geeft regelmatig trio concerten met Tamar en Jeroen. En vanuit Lexmonds perspectief vinden we het natuurlijk heel bijzonder dat Jeroen in het dorp waar hij is opgegroeid nu weer is te beluisteren als tenor.

Het belooft een bijzonder concert te worden, waarin we met elkaar de Bevrijding willen vieren. Niet alleen met passende muziek, maar ook met woorden van bezinning. In alle vrijheid



# IDAHOT-wake

26 mei, aanvang 19.30u

Wat is een IDAHOT-wake?

Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Op 26 mei organiseert Lux Mundi een wake (avondgebed) om het geweld en de discriminatie waar LHBT's (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel Transgender) wereldwijd, binnen en buiten de kerk, onder lijden te gedenken.

Sinds enige jaren organiseren kerken in tientallen Europese steden IDAHOT-wakes en ook dit jaar is er weer zo'n avondgebed in ons dorp. In Lux Mundi worden in stilte en in woorden, met liederen, lezingen, gebeden en getuigenissen van LHBT's zelf de slachtoffers van geweld en discriminatie herdacht. Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid. Met de IDAHOT-wake wil de werkgroep de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.



# HET OUDE LIEDJE

2 juni, aanvang 18.30 u



## Verhaaldienst

Hans Bouma, verhaal en poëzie – Rudolph de Jong, piano

---

Eén van de meest boeiende en intrigerende figuren uit het Oude Testament is Prediker. Voorganger, geleerde, filosoof, realist en dromer in het Jeruzalem van 250 v.Chr. Wat bezielt hem, wat heeft hij ons te zeggen? Met als titel *Het oude liedje*, vertelt Prediker bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even leerzaam als troostrijk verhaal waaraan Rudolph de Jong muzikaal deelneemt.

Het verhaal van Prediker wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages, *God wonend bij mensen* (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en *Wat ik mag hopen*.

---



# Pinkster-vesper

9 juni, aanvang 18.30u



Op de Pinksteravond nodigen we u als vanouds uit voor een Vesper, verzorgd door de kerkenraad.

# ZWO-avonddienst

16 juni, aanvang 18.30u

Deze avond zullen wij ons jaarthema “Droogte bestrijden in Ethiopië” afsluiten. Net als andere jaren is dit een project van Kerk in Actie. Deze zet zich niet alleen in voor noodhulp maar juist ook preventie om rampen te voorkomen. We kijken terug op een onstuimig jaar waar ook wij steeds meer te maken krijgen met klimaatverandering. Hoe gaan we daar mee om en wat kunnen wij betekenen voor onze wereldburgers? Wees welkom!

*Fatima haalt water met de andere vrouwen*





