

In het spoor van Jezus

Inleiding

We hebben het al eens over Pesach gehad, het joodse feest over de uittocht uit Egypte. Met Pesach wordt gevierd dat God mensen steeds opnieuw bevrijdt. Je hoeft niet gevangen te zijn, om je niet vrij te voelen. Je kan bijvoorbeeld ook 'gevangen' gehouden worden door angst of verdriet. Met Pesach wordt gevierd dat je altijd mag blijven geloven in een nieuw begin.

Ook Jezus heeft Pesach gevierd. De laatste keer dat hij dat deed, wist Jezus wat er zou gaan gebeuren. Toch vertrouwde hij erop dat God bevrijdt en nieuw leven geeft.

Zorg voor een afbeelding van het schilderij Het laatste avondmaal of andere afbeelding van het laatste avondmaal.

Er zijn hier veel schilderijen van gemaakt, van het laatste avondmaal van Jezus.

Wat zie je op het schilderij? Wie zitten er allemaal aan tafel?

Zie je dingen die ook bij het avondmaal in de kerk terugkomen?

Vind je het een mooi schilderij of juist somber?

Verhaal

Overall in het dorp staan stoelen op straat. De mensen keren hun huis ondersteboven: alle brood- en koekresten worden naar buiten geveegd. Vanavond begint Pesach! Ook in het huis waar Jezus en zijn leerlingen logeren, wordt druk schoongemaakt.

Johannes staat op en vraagt Jezus: 'Waar wilt u Pesach vieren? Dan kunnen wij de maaltijd voorbereiden.' Jezus antwoordt: 'Zullen we Pesach vieren in de stad, in Jeruzalem? Ga naar die man, bij wie we wel vaker eten. Zeg hem, dat mijn tijd gekomen is. Dat het belangrijk voor mij is om samen met jullie het pesachmaal te eten, en dat ik dat graag bij hem wil doen. Ga maar gauw, ik kom bij jullie zodra het donker is.'

Als het avond is, ligt Jezus met zijn leerlingen aan tafel. De bittere geuren van het gistloze brood en de kruidensaus hangen in de kamer. Met zijn allen eten ze, soms gezellig pratend, soms diep in gedachten. Johannes bedenkt hoe fijn het is om samen te zijn op dit feest van bevrijding. En toch is hij onrustig. Vanmiddag kwamen ze in de buurt van de stad en er liepen zoveel soldaten bij de poort – alsof er iets gaat gebeuren...

Terwijl ze zitten te eten, kijkt Jezus plotseling de kring rond en zegt: 'Eén van jullie zal mij verraden, hij zit hier bij ons aan tafel.' Johannes schrikt. Hij kijkt Jezus aan: 'V-verraden? Wij?' Even valt hij stil. Maar dan zegt hij snel: 'Ik ben het toch niet?' Ook de andere leerlingen zeggen geschrokken: 'Ik toch niet?' Opnieuw kijkt Jezus de kring rond: 'Het is echt zo, iemand die hier met mij brood in de schotel doopt, zal mij verraden. Luister: wat ik als goede boodschap vertel, zal mij ooit het leven kosten. Iedereen weet, dat de leiders in de land mij de mond willen snoeren. Maar... een leerling, degene die mij gaat verraden – hoe zal die daar ooit mee kunnen leven?'

Judas heeft stil zitten luisteren. Hij is degene die Jezus zal gaan verraden. Hij zegt: 'Ik ben het toch niet, Meester?' Jezus antwoordt: 'jij zegt het...'. De leerlingen houden hun adem in. Stil eten ze verder.

Even later pakt Jezus het brood, vraagt Gods zegen er over, breekt het in stukken en geeft die aan zijn leerlingen. Terwijl hij ronddoelt, zegt hij: 'Neem het, eet het: dit is mijn lichaam. Als je de bittere smaak van het brood proeft, proef je de bitterheid van de weg die ik ga. Een weg door de dood heen naar het leven toe. Als je eet van dit brood, denk dan aan de weg die ik ga, en deel in die weg!' Dan pakt Jezus een beker wijn, dankt God ervoor, laat de beker rondgaan, en zegt: 'Drink hier allemaal uit: dit is mijn bloed. Net als het bloed aan de deurposten van de Israëlieten in Egypte is mijn bloed het teken van een nieuwe toekomst. Als je de krachtige smaak van de wijn proeft, proef je de kracht van het nieuwe leven, waar ik naar toe ga, vóór jullie uit. Als je drinkt van deze wijn, denk dan aan de toekomst van dat nieuwe leven en ga op weg! Het is niet gemakkelijk zo te leven. Als het te moeilijk wordt, laten mensen elkaar in de steek. Jullie zullen mij ook in de steek laten.' Haastig reageert Johannes: 'Ik niet, hoor!' Ook de andere leerlingen weten zeker dat ze Jezus niet in de steek zullen laten. 'Dat nooit!', roept Petrus. 'Toch zal het gebeuren.' zegt Jezus. 'Ook jij, Petrus! Maar laat de moed niet zakken, probeer het steeds opnieuw. Weet, dat ik jullie nooit in de steek zal laten. Eens zullen we in Gods nieuwe wereld samen de wijn van het nieuwe leven drink!'

Gesprek

- Weten jullie hoe dit verhaal afloopt?
- Wanneer denken we hier aan? Met welk feest?

Verwerking

