

Zondagavondprogramma
Lux Mundi
Tweede half jaar 2021

september - december 2021





=====

Voor vragen en suggesties over het Zondagavondprogramma:
Rob van der Wal, Dorpsstraat 125, 4128BX Lexmond
Email: wal5@xs4all.nl

Lux Mundi

Zondagavondprogramma 2021

2e half jaar

Langzaam maar zeker gaat de maatschappij weer open. School, werk en ook de kerk. En zo dus ook het Zondagavondprogramma van Lux Mundi. Ook dit seizoen hebben we weer een bijzonder programma voor u samengesteld.

Zomaar wat voorbeelden: een huiskamerconcert met troubadour Theo van Tellingen, ds. Beer komt met de Kerk op Schoot, ds. Erick Versloot op de Eeuwigheidszondag over “In ons einde is de aanvang” en vlak voor kerst “Kunst en vliegwerk van Engelen” met Nel Rijneveld-Schep. Maar ook nadenken over onze rol in de maatschappij met het ZWO thema “Geef jij iemand een tweede kans”?

Samen bezinnen, samen eten, samen bidden, samen luisteren naar muziek. Samen zijn.

Welkom!



Zondagavondprogramma 2021 2e halfjaar

juli, aug		Zomerzondagavonden: dit jaar stonden we stil bij het thema Het goede leven.
22 aug		Openlucht dienst
5 sep	18.30u	Heilig Avondmaal
12 sep	18.30u	Open kerk
19 sep	14.00u	Middaggebed startzondag
26 sep	18.30u	Huiskamerconcert met Theo van Tellingen
3 okt	18.30u	Kerkdienst
10 okt	19.30u	Avondgebed
17 okt	18.30u	Kerkdienst
24 okt	18.30u	Tienerdienst
31 okt	16.00u	Kerk op Schoot
7 nov	18.30u	Heilig Avondmaal
14 nov	18.30u	ZWO viering
21 nov	18.30u	Requiemviering met ds. Erick Versloot
28 nov	18.30u	kerkdienst
5 dec	18.30u	Schuif maar aan advent
12 dec	19.30u	TOP2000 dienst
19 dec	18.30u	Engelen in beeld: kunst en vliegwerk, met Nel Rijnveld-Schep
24 dec	22.00u	Kerstnachtdienst
25 dec		Kerstmis, geen avondviering
26 dec	18.30u	geen dienst
31 dec	19.30u	Oudejaarsviering

Jaarthema 2021—2022

" Van U is de toekomst"

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, 'Van U is de toekomst'. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én in het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: "Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerkzijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: 'Van U is de toekomst.' Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de *kracht* en de *creativiteit* om ons in te zetten, de *moed* om te veranderen wat we kunnen, de *wijsheid* om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het *vertrouwen* dat eens alles goed zal komen."

[Scriba René de Reuver over het jaarthema 'Van U is de toekomst' | Protestantse Kerk in Nederland](#)





Een *gewone* Kerkdienst.

Zondagavonden in Lux Mundi. Met regelmatig iets bijzonders. Maar ook met ‘gewone’ kerkdiensten. In de traditie van. De schoonheid van de viering met haar rijke liturgie. Het Heilig Avondmaal. Samen luisteren naar het Woord van God. Naar muziek. Overdenking. Samen zijn.

De vieringen worden gehouden op:

5 sep	18.30u	Heilig Avondmaal	dr. M.C.A. Korpel
3 okt	18.30u	Kerkdienst	ds. J. Visser
17 okt	18.30u	Kerkdienst	ds. K.D. van der Hout
7 nov	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. F. Stark
28 nov	18.30u	Kerkdienst	ds. J.T. Wolleswinkel
31 dec	19.30u	Oudejaarsviering	ds. H.A. Heuver





Huiskamer-concert van Theo van Teijlingen

26 september, aanvang 18:30u

We hopen dat het door kan gaan en dat hij helemaal uit Goes een keer naar “ons” Lexmond kan komen.

Theo werkt tegenwoordig als docent levensbeschouwing op het CIOS:

"Of ik nu voor de klas sta of op een kansel, in een zaaltje of op het toneel van een concertzaal, het gaat mij er om dat ik mensen mag proberen te troosten, te inspireren, wakker te schudden en aan het denken te zetten met mijn liedjes en verhalen..."

Naast gitaar dulcimer en andere instrumenten neemt hij ook een koffer met symbolen en andere voorwerpen mee.

Zijn muzikale wortels liggen in de folkmuziek. Hij werd ooit door voormalig televisiepresentator Jos Brink in een t.v. interview de 'zingende dominee' genoemd. Met zijn luisterliedjes en kleinkunst wordt hij weleens vergeleken met Elly & Rikkert, Boudewijn de Groot of Stef Bos maar hij klinkt toch het meest als Theo.

Hij schreef inmiddels 4 boekjes met teksten, verhalen en gedachten. Bracht ook 5 cd's uit met daarop zijn luisterliedjes. Voor ons verzorgd hij deze avond een “huiskamer” concert met een goed verhaal er tussendoor geweven.

Theo... een troubadour met een verhaal.

Avondgebed

10 oktober

aanvang 19.30 u

Dit najaar staat er weer een avondgebed op het programma: een eenvoudige avondliturgie met liederen, gebeden en korte lezingen.

Het avondgebed duurt een klein half uur en heeft een verstild, intiem karakter; stilte en muziek spelen een belangrijke rol.

We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte.

Zo mogelijk is er na afloop koffie en thee.



Tieners op-gelet

17 oktober,

aanvang 18.30u



Geen gewone dienst deze keer, maar een ontspannen avond met een hapje, een drankje en een praatje. De precieze invulling is nog een verrassing, maar het wordt zeker een gezellige avond. Kom je ook?

Annelies en Marleen

Kerk op Schoot

31 oktober,
aanvang 16.00u.



Op zondagmiddag 31 oktober 2021 zal de Evangelisatiecommissie voor de allerkleinsten een **Kerk op Schoot dienst** organiseren.

Natuurlijk is dominee Beer er ook weer bij.

Van 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur horen, zingen en vertellen we over 'Vijf broden en twee vissen'. Een verhaal uit het Nieuwe Testament. Speciaal voor kinderen van 0-4 jaar.

Beleef het mee!



Geef jij iemand een tweede kans?

14 november,
aanvang 18.30u

Op zondagavond 14 november organiseert de ZWO-commissie van Lux Mundi een bijeenkomst met het thema tweede kans. Een gastspreker van Stichting Exodus komt vertellen over het werk van de stichting. De stichting is in



het leven geroepen voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie. Als een familielid of vriend van je in de gevangenis komt, dan heeft dat impact op je leven. En als diegene na verloop van tijd weer uit de gevangenis komt, geef je hem of haar dan een tweede kans? Krijgt hij of zij de mogelijkheid om opnieuw te beginnen of is jullie onderlinge verstandhouding voorgoed verdwenen? En wat zegt de Bijbel eigenlijk over het geven van een tweede kans aan mensen? Kom er zondagavond de 14^e november achter in Lux Mundi!

Voor wie al wat meer informatie wil over stichting Exodus, hieronder de link naar een introductievideo.

[https://
www.exodus.nl/
introductiefilm-exodus](https://www.exodus.nl/introductiefilm-exodus)



In ons einde is de aanvang

ds. Erick Versloot

21 november, Eeuwigheidszondag,
aanvang 18.30u.



*In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte: vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar de schepping om.*

Het einde is het einde niet. In liederen waarin je het einde onder ogen komt dringt altijd een kier van licht door. In liederen wordt hoorbaar verkondigd: als er een deur gesloten wordt opent God een venster. Zoals in de synagoge bij het lezen van het slot van de Thora er altijd doorgelezen wordt van het slot van Deuteronomium naar het begin van Genesis: de schepping die begint! Eén van de liederen die we zeker zullen zingen is Lied 982 waarin dat prachtig doorklinkt.

Deze avond van het kerkelijk oudjaar gaan we op verkenning naar liederen vol belofte en toekomst. We horen de verhalen achter de liederen en zullen ze met elkaar zingen. Het wordt een uur waarin we een reis maken in de wereld van afscheid en nieuw begin met de helende kracht van woorden en de troost van muziek. In beeld en geluid, met tekst en toelichting en een enkel instrumentaal lied op vleugel en orgel.

Predikant en muzikant ds Erick Versloot neemt ons mee in een reis door de Bijbel, zijn vertelling van verhalen achter de liederen en de vertolking van muziek van het donker naar het licht.



*In ons einde is de aanvang, in de
tijd oneindigheid, in de twijfel ligt
geloven, in ons leven eeuwigheid, in
de dood het nieuwe leven, over-
wonnen alle strijd, nog verborgen
tot het uitkomt, God alleen her-
kent die tijd.*

SCHUIF MAAR AAN...

in adventstijd

5 december, aanvang 18.30u



Een broodmaaltijd waar iedereen welkom is. Of je nu ouder of jonger bent, lid bent van Lux Mundi of niet. Iedereen is welkom!

We eten samen en hebben de tijd om te luisteren naar elkaar: wie ben je, wat doe je, wat raakt je, wat heb je gedaan of wat vind je belangrijk? Er wordt een (Bijbels) verhaal verteld, een gedicht voorgelezen of een persoonlijke ervaring gedeeld, waar tijdens het eten over gepraat kan worden. Door te luisteren naar elkaar en te praten met elkaar proberen we het niet “zomaar” een maaltijd te laten zijn.

TOP-2000dienst

12 december, aanvang 19.30u

We verwachten weer een echte TOP 2000 dienst te kunnen houden. Met publiek en, zeker weten, vol sfeer, beleving en met muzikale omlijsting door een veelbelovende live-act.



Engelen in beeld: kunst– en vliegwerk

19 december, aanvang 18.30u



In de Adventstijd een dienst over beelden van engelen door de eeuwen heen.

We kijken met name naar afbeeldingen van engelen bij Bijbelse verhalen maar ook naar engelen in reclame en moderne kunst.

Bij de afbeeldingen wordt een toelichting gegeven: over details op schilderijen en beelden van de oude tot aan de moderne tijd.

We zingen ook liederen rond dit thema.

Nel Rijneveld



Kerstdienst

24 december, aanvang 22.00u.

Ook dit jaar organiseert de Evangelisatiecommissie traditiegetrouw de jaarlijkse **Kerstdienst**.

De manier waarop we dit jaar de nacht van de geboorte van Jezus kunnen vieren, is op het moment van het verschijnen van dit boekje nog onduidelijk. Daarom zijn we nog volop bezig met de organisatie van een mooie, wellicht alternatieve viering voor de hele gemeente en alle belangstellenden die graag de Kerstdienst bezoeken. Onze eigen predikant, Harmke Heuver zal voor- gaan.

Houdt u vooral *Profiel* en *Brief op Zondag* in de gaten





september - december 2021

