

Vieren en Leren  
in Lux Mundi  
*eerste halfjaar 2023*

januari - juni 2023



# Lux Mundi programma Vieren en Leren

1e half jaar 2023

Een nieuw jaar met een nieuw programma Lux Mundi. In dit boekje het programma voor de eerste helft van 2023. Met ook dit keer een combinatie van het Zondagavondprogramma en een aantal door-de weekse activiteiten. Daarnaast voor het eerst ook de aankondiging van een bijzondere, gewone *morgendienst*.

Om maar met dit laatste te beginnen: een morgendienst met ds. Harmke Heuver en het Zederiks Christelijk Mannenkoor. Een gewone, bijzondere kerkdienst.

Samen op kerkenpad naar de Domkerk in Utrecht met ds. Willem Roskam, een STEENGOEDE avondviering met ds. Erick Versloot, Kliederkerk en Meditatief schilderen, een mooi drieluik van leer-diensten. Een Evensong met Palmpasen. Samen eten in de kerk. En er is meer. Ook voor u en ook voor jou.

Welkom in Lux Mundi!



=====

Voor vragen en suggesties over het programma:

Zondagavonden: Rob van der Wal, [wal5@xs4all.nl](mailto:wal5@xs4all.nl)

Werkgroep Leren: Erica van Zessen, [ericavanzessen@gmail.com](mailto:ericavanzessen@gmail.com)

## Zondagavondprogramma

1 jan		geen avonddienst
8 jan	18.30u	kerkdienst, ds. G. den Hartogh
15 jan	18.30u	Heilig Avondmaal, ds. M.C.A. Korpel,
22 jan	19.30u	Avondgebed
29 jan	18.30u	kerkdienst, drs. A. Noordam
5 febr	18.30u	Jeugdmeeting
12 febr	18.30u	Schuif maar aan.
19 febr	18.30u	Leerdienst , dr. J. van Eck
26 febr	18.30u	Leerdienst, dhr. A. Havenaar
5 mrt	18.30u	Leerdienst, ds. W.A. Roskam
12 mrt	pm	Kliederkerk
19 mrt	18.30u	Heilig Avondmaal, ds. B. Ridder
26 mrt	18.30u	kerkdienst, ds. S. Janse
2 april	18.30u	Palmpasen Evensong
9 april		Pasen, geen avonddienst
16 april	19.30u	Avondgebed
23 april	18.30u	Dichter bij het lied , ds. D.J. Versloot
30 april	18.30u	kerkdienst, ds. J. de Jong-Buursma
7 mei	19.30u	TOP2000 Songfestivaldienst
14 mei	18.30u	kerkdienst, ds. F. Mout, Baarn
21 mei	18.30u	IDAHOT wake
28 mei	18.30u	Pinksteren, geen avonddienst
4 juni	18.30u	Schuif maar aan...
11 juni	18.30u	Heilig Avondmaal, ds. K.D. van der Hout
18 juni	18.30u	ZWO viering
25 juni	18.30u	Taizé viering

---



## Programma Leren

- 27 jan Boekbespreking met Christine van Reeuwijk  
10 febr Filmavond "The good lie"  
22 febr Aswoensdag: sobere maaltijd  
Feb/mrt Drieluik van leerdiensten  
16 mrt Meditatief schilderen  
31 mei Kerkenpad naar de Domkerk met ds. Willem Roskam

## Morgendienst

- 5 mrt 10.00u  
Ds. H.A. Heuver m.m.v. Zederiks Chr. Mannenkoor





## Een *gewone* Kerkdienst.

Zondagavonden in Lux Mundi. Met regelmatig iets bijzonders. Maar ook met ‘gewone’ kerkdiensten. In de traditie van... De schoonheid van de viering met haar rijke liturgie. Het Heilig Avondmaal. Samen luisteren naar het Woord van God. Naar muziek. Overdenking. Samen zijn. Deze vieringen worden gehouden op:

8 jan	18.30u	kerkdienst	dr. G. den Hartogh
15 jan	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. M.C.A. Korpel
29 jan	18.30u	Kerkdienst,	drs. A. Noordam
19 mrt	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. B. Ridder
26 mrt	18.30u	Kerkdienst	ds. S. Janse
30 april	18.30u	Kerkdienst	ds. J. de Jong-Buursma
14 mei	18.30u	Kerkdienst	ds. F. Mout

## Een *bijzondere* morgendienst



In dit boekje voor het eerst ook iets over een morgendienst. Op zondagmorgen 5 maart ontvangen we in de morgendienst het Zederiks Christelijk Mannenkoor. Voorganger is ds. Harmke Heuver, aanvang 10.00u Een bijzondere, gewone dienst.

## Avondgebed

22 januari

16 april

aanvang **19.30 uur**

In de eerst helft van 2023 staat er twee keer een avondgebed op het programma: een eenvoudige avondliturgie met liederen, gebeden en korte lezingen.

Een avondgebed duurt een klein half uur en heeft een verstillend, intiem karakter; stilte en muziek spelen een belangrijke rol. We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte.

Na afloop is er koffie en thee.



## Tieners opgelet

5 februari

aanvang 18.30u

De jeugddiensten worden om en om georganiseerd voor en door de jeugd van 12-16 en de jeugd van 16+, steeds in samenwerking met de predikant en de jeugdouderling.

Samen maken we er iedere keer een leuke dienst van!

*Kom je ook?*



# Boeklezing door Christine van Reeuwijk

vrijdag 27 januari 2023

20.00 uur in Lux Mundi

Christine van Reeuwijk heeft een mitochondriële energiestofwisselingsziekte waardoor zij al 30 jaar op bed ligt. Vanuit haar bed is ze al die jaren bij jong en oud betrokken gebleven en blijft ze zich ondanks afnemende krachten zoveel mogelijk voor de kerk en maatschappij inzetten. Ook schrijft ze columns voor plaatselijke en landelijke kerkbladen en deelt ze in haar boek *“Je zou niet zeggen dat je ziek bent”* haar inspirerende levensverhaal.

**Vrijdag 27 januari** komt Christine vertellen over haar boek en actuele vraag: ‘Hoe kunnen we in verbinding blijven met God, jezelf en de ander.’

We hopen op een mooie avond waarin vragen vrij staat en we met elkaar tot een waardevol gesprek komen. Er wordt op de piano gespeeld door Gerdien Bikker.

Inloop met thee en koffie vanaf  
19.30 uur.

U en jij bent van harte welkom!

(Het boek van Christine is te koop bij de boekhandel en online bij uitgeverij Adveniat, € 14,90 euro)



## FILM OP DE VRIJDAGAVOND

vrijdag 10 februari

Vanaf 19.00 uur koffie/thee

Aanvang film 19.30

*Hoe actueel hier in Lexmond.  
Een film voor jong en oud.*



'De verloren jongens van Soedan' worden ze wel genoemd: de wezen uit het langdurig door burgeroorlog geteisterde Noord-Afrikaanse land. In dit op ware gebeurtenissen gebaseerde drama arriveren drie ouderloze jongemannen in Amerika, waar arbeidsbemiddelaar Carrie (Witherspoon met donker haar) ze op sleeptouw neemt naar een nieuw bestaan. Komische situaties doen zich natuurlijk voor, maar deze feelgood-film staat ook veelvuldig stil bij sombermakende flashbacks van geweld en trauma. Warme film, grotendeels door de toegewijde acteurs, van wie Duany en Jal zelf een pijnlijke jeugd in Soedan hadden.



# Schuif maar aan

12 februari

4 juni

aanvang 18.30 uur.



*U bent van harte uitgenodigd!*

Een broodmaaltijd waar iedereen welkom is. Of je nu ouder of jonger bent, lid van Lux Mundi of niet. Iedereen is welkom! We eten samen en hebben tijd om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat ons bezig houdt.

Samen eten schept verbondenheid.

## Drieluik van leerdiensten

thema: Aan tafel

aanvang 18.30u

19 februari

dr. J. van Eck

26 februari

dhr. A. Havenaar

5 maart

ds. W.A. Roskam

Organist

Martijn Borsje

We zoomen in op het jaarthema van de PKN: 'Aan tafel'.

Bij de leerdiensten ligt het accent op leren. We nemen de leerstof op ; we proberen ons kennis en vaardigheden eigen te maken. Als je op school of op een cursus iets leert , krijg je een diploma of getuigschrift, dat je je bepaalde kennis of vaardigheden hebt eigen gemaakt.

De voorgangers laten in het Licht van de Bijbel zien dat het begrip 'Aan tafel ' een brede inhoud heeft. Een leerproces vraagt veel aandacht en om je de leerstof eigen te maken, is er een muzikaal intermezzo ingelast. **Martijn Borsje, de organist van de drie leerdiensten** zal dit intermezzo verzorgen. We worden toegerust voor iedere dag van ons leven en we zullen leren hoeveel we ontvangen en kunnen delen als we 'Aan tafel' gaan!

# Sobere maaltijd: Aswoensdag

woensdag 22 februari

aanvang 18.30u



**Sobere Maaltijd met stilte, gebed, liederen, schriftlezing en gesprek**  
Aswoensdag, traditioneel het begin van de veertigdagentijd – een  
tijd van bezinning, boete en bekering.

Op 22 februari beginnen we aan een soort reis, wie weet waarheen? We gaan samen op weg naar het grootste feest van het jaar, het Paasfeest. Dan vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Om het licht en de vreugde van de opgestane Heer nog beter te kunnen ontvangen, kunnen we niet voorbijgaan aan het lijden en de dood. Van Jezus, en van alle mensen op onze aarde. De veertigdagentijd is als een tocht door de woestijn. In een woestijn is het vaak stil en leeg. Ook wij maken het stil in ons hart om te kunnen bidden en we proberen iets te laten (te vasten) om meer ruimte te maken voor Jezus. De veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Op deze dag willen we samen aan tafel gaan. We delen een (sobere) maaltijd. En lezend, zingend en biddend beginnen we aan onze reis.

# Kliederkerk



12 maart  
aanvang pm

Samen ontdekken, samen vieren, samen eten, tijdens Kliederkerk staat een bijbelverhaal of bijbels thema centraal. Deze verhalen worden op een creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dit doen we door middel van samen te kliederen (knutselen, kleuren activiteiten, ect.) en samen te vieren. Op deze manier kun je ontdekken wat geloven in God en het leven van Jezus betekent in het alledaagse leven. Ter afsluiting willen we samen eten met elkaar.

Kliederkerk is leuk voor alle leeftijden!

## Meditatief schilderen

donderdag 16 maart  
aanvang 19.30u

Op donderdag 16 maart om 19.30 gaan we meditatief schilderen. De bedoeling is, dat we naar aanleiding van een Bijbelgedeelte gaan schilderen met verf of krijt. We beginnen met koffie, nemen wat afstand van onze dagelijkse beslommeringen en gaan aan de slag. Als we na een uurtje wat op papier gezet hebben, stoppen we en vertellen we elkaar waarom we het zo geschilderd hebben. Je hoeft er niet goed voor te kunnen schilderen, je kunt kiezen of je het figuratief of abstract wilt doen. Het gaat om de meditatie, de tekst dringt diep tot je door en je leert van elkaar! Wel van te voren opgeven, als je mee wilt doen. Dit omdat we zorgen voor het materiaal. Dit kan via: tel 0347-342281 of per mail [jannel.vianen@kpnplanet.nl](mailto:jannel.vianen@kpnplanet.nl).



# Palmpasen: Evensong

2 april

aanvang 18.30u

Een choral evensong is een vesper, een religieuze oefening aan het eind van de dag. De vesper is oorspronkelijk een van de acht diensten die monniken sinds de vroege middeleeuwen iedere dag moesten vieren. Toen in de 16e eeuw de koning van Engeland brak met de kerk van Rome en de Anglicaanse Kerk stichtte, was een nieuwe liturgie noodzakelijk. Die nieuwe liturgie werd beschreven in het Book of Common Prayer en daarin vinden we ook de evensong. Zoals beschreven in het Book of Common Prayer is de evensong een vaste set van gebeden, psalmen, kantieken (lofzangen) en lezingen.

Een evensong hoeft niet gezongen te zijn, maar is dat in de Engelse traditie vaak wel. En hoewel er allerlei protestantse invloeden zijn terug te vinden is ook de monastieke basis onmiskenbaar: twee groepen zangers tegenover elkaar die een koorgebed uitvoeren, bij sommige onderdelen ook nog beurtelings. De bezoeker wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren, maar hoeft dat niet: de verplichting ligt bij de monniken, in dit geval de zangers.

## SONGFESTIVALDIENST

**of andere muzikale dienst op zondag 7 mei?**

Met de TOP2000dienst van 11 december jl. vers in het geheugen is bij het schrijven van deze bijdrage voor het programmaboekje nog niet bekend wat het precies gaat worden op zondag 7 mei. In de aanloop naar het Songfestival op 13 mei in Liverpool zou een TOP2000SONGFESTIVALDIENST wel eens de moeite waard kunnen zijn. Een andere muzikale dienst is ook een optie. Wat te denken van een church-huiskamerconcert of een avond met een gospelkoor? We houden alle opties open voor zondagavond 7 mei. Houdt facebook en de Brief op Zondag straks in de gaten voor actuele informatie!



# STEENGOED: een plek waar Hij wonen kan

*Schatgraven in het Liedboek met ds. Erick Versloot*

23 april,  
aanvang 18.30 uur

**Laat U als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1Petrus 2: 5).**



Deze lezing van de zondag zet 23 april de toon. We gaan deze avond rondom het orgel en de vleugel liederen als merkstenen zingen: de liederen zullen zich aaneen rijgen als kralen aan een ketting. We zullen met elkaar dus echt weer gaan schat graven in het Liedboek voor kerk en huis en parels ontdekken. Van Psalm 118 die de afgekeurde steen bezingt die tot een hoeksteen is geworden. We horen het aangrijpende verhaal achter 'Rock of ages', Vast Rots van mijn behoud en zingen het. 'Niet met hout en steen alleen is het grote werk gedaan...' Wat heeft een vrolijk verhaal van Valerius in Veere hiermee te maken?

En een verhaal over God onder ons aanwezig is: 'Gij beproeft en toets ons zoals met zilver uit erts smelt' (Psalm 66). Vlakbij, in zilverstad Schoonhoven weten ze daar meer van! Een verhaal over liefde van mensen voor God uit de koning van het kerklied': Hoe helder straalt de morgenster met daarin de zin: 'Gij schittert als een edelsteen' En ook een nieuw lied over een kerkgebouw – gebouwen die in onze tijd onder druk staan, maar toch: het is uit steen gehouwen liefde.

Met je stem en aanwezigheid draag je zelf een steentje bij aan deze dienst! Tenslotte horen we mooie muziek live op de vleugel en ook via YouTube steengoede muziek...

ds Erick Versloot uit Woerden zal op zijn eigen wijze met ernst en gein de verhalen vertellen achter de liederen, zodat je ze voorgoed anders zingt. Ook speelt hij weer zelf op orgel en vleugel.

**Van harte welkom!**

## IDAHOT-wake

21 mei,  
aanvang 18.30u



Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Trans-fobie (IDAHOT). Op 21 mei organiseert Lux Mundi een wake (avondgebed) om het geweld en de discriminatie waar LHBTI's (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel Transgender Intersekse-personen) wereldwijd, binnen en buiten de kerk, onder lijden te gedenken. Sinds enige jaren organiseren kerken in tientallen Europese plaatsen IDAHOT-wakes. Sinds 2017 participeert Lexmond en ook dit jaar is er weer zo'n avondgebed in ons dorp.

In Lux Mundi worden in stilte en in woorden, met liederen, lezingen, gebeden en getuigenissen van LHBT's zelf de slachtoffers van geweld en discriminatie herdacht. Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid. Met de IDAHOT-wake wil de werkgroep de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.

Meedenken of meehelpen? Licht deze thematiek je na aan het hart of heb je er in je persoonlijke leven mee te maken en wil je bijdragen aan de voorbereiding of uitvoering van deze wake? Neem dan contact op met Wilco van Snippenberg via 06-48472778 of [cwjvs@hotmail.com](mailto:cwjvs@hotmail.com).

## Bezoek Domkerk

Woensdag 31 mei willen we, samen met geïnteresseerden van de Hervormde kerk, een bezoek brengen aan de Domkerk in Utrecht. Een bus staat om 18:15 uur klaar om ons te vervoeren naar Utrecht. Om 19:00 uur willen we daar eerst een vesper bijwonen. Daarna wil Willem Roskam ons graag rondleiden door 'zijn' kerk. Rond 20:30 uur vertrekt de bus weer naar Lexmond.



# ZWO viering over de Oeganda projecten.

18 juni

aanvang 18.30u

Na drie jaar komen onze acties voor Oeganda ten einde.

Samen met elkaar hebben we een mooi be-  
drag binnen gehaald voor de drie projecten.

We willen ook nog een keer een beroep op u doen en daarom  
willen we op 18 juni nog een actie organiseren.

Welke dat is, blijft nog even een verassing, maar we gaan er met  
zijn allen iets moois van maken om onze projecten met een feest-  
je te kunnen afsluiten.

Kom dus vooral langs op zondagavond 18 juni 2023.

Groeten, de ZWO commissie



## Taizé dienst

25 juni

aanvang 18:30u

We hopen deze dienst weer te genieten van de herhaling en rust  
die de prachtige Taizé liederen geven. Het zijn vieringen met ver-  
stilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Afgewisseld met  
wat teksten hopen we hier een hele mooie  
dienst van te maken. Het zou heel fijn zijn als  
het mooi weer is en we deze dienst weer bui-  
ten kunnen beleven.



januari - juni 2023

