

GROEP A

## **INLEIDING**

Bijvoorbeeld 2 plakken cake of ontbijtkoek. Hoe gaan we dit eerlijk delen met elkaar?

### **Het gesprek**

Het lijkt zo makkelijk om te delen, maar vaak is het nog best moeilijk.

Snoep delen, betekent dat je soms de helft weg geeft. Of de helft krijgt..

Wanneer heb jij voor het laatst iets gedeeld? Wanneer en wat was dat?

Hoe was dat voor jou, werd je er blij, verdrietig of boos van en waarom?

### **Het verhaal - Brood voor iedereen**

Jezus gaat met zijn leerlingen in de boot om naar een rustige plek te gaan. Ze nemen wat eten mee. Petrus zit al in de boot, met een roeispaan in zijn hand. Ze stappen in en vertrekken. Heerlijk, die rust van het kabbelende water.

Als ze de plek zien waar ze aan land willen, valt hun mond open van verbazing. Waar komen al die mensen vandaan? Hebben ze dat hele eind over het land omgelopen?

Als Jezus de hen zo ziet, krijgt hij medelijden. Dat mensen zo'n afstand lopen om hem op te zien. En hij begint met verhalen aan ze te vertellen.

Het wordt alsmaar later, de leerlingen krijgen nu toch echt zin in eten. Petrus tikt Jezus op de schouder: 'Het is al laat. In de verre omtrek is geen bakker of boerderij te bekennen. We kunnen de mensen beter nu weg sturen, dan kunnen ze nog ergens eten kopen.' Jezus maakt een afwerend gebaar: 'Nee, geven jullie hen maar te eten.' Petrus reageert lacherig: 'Moeten we dan voor 200 denarie brood gaan kopen voor al die mensen?' 'Petrus', antwoordt Jezus, 'kijk nu hoeveel broden jullie bij je hebben.' De leerlingen kijken snel in de boot: 'Vijf broden en twee vissen.' 'Goed', zegt Jezus, 'haal maar op, dan gaan we nu samen eten.'

De leerlingen kijken elkaar aan - dat is toch nooit genoeg? Hoeveel mensen zijn er wel niet: duizenden! Ze zetten de mensen in groepen bij elkaar. De groepen gaan op het gras zitten. Jezus pakt de broden en de vissen. Hij spreekt een zegengebed uit en breekt het brood in stukken. De leerlingen brengen de stukken rond. Iedere groep deelt wat ze krijgen. Als iedereen eten heeft, gaan ook de leerlingen en Jezus bij elkaar zitten om te eten. Verbaasd kijkt Petrus om zich heen en zegt: 'Geweldig om met zoveel mensen samen te eten! Alsof we één grote familie zijn. En we hebben allemaal genoeg zo. Hoe is het mogelijk! Moet je kijken, er blijft zelfs nog heel veel over. Het is een wonder!'

## **Het gesprek**

Een aantal dingen zijn er over dit verhaal te zeggen.

Jezus deelt het brood met een grote groep mensen. Er blijkt genoeg voor iedereen: daar waar gedeeld wordt, is er genoeg voor iedereen, is er zelfs te veel.

Jezus bidt, voor hij gaat delen. Ook voor deze paar broden bidt hij. Hij vindt het niet te weinig. Hij dankt God ervoor.

Iedereen kan ervan eten en krijgt genoeg.

Zo is het ook als wij Avondmaal vieren.

We nemen maar een hapje, maar we weten dat Gods goedheid geen einde kent, en er genoeg is voor iedereen.

