
Orde van dienst
Eeuwigheidszondag 21 november 2021

IN HET EINDE SCHUILT EEN NIEUW BEGIN

(Online) kerkdienst
Protestantse Gemeente Lexmond



Voorganger
Ds. Elise Jansen

Organist
Eduard Bos

COLLECTEINFORMATIE

De 1e collecte is bestemd voor de kerk

De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk

1. U kunt uw gift overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.
2. U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op: NL03 RABO 0336 0039 27 tnv
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 21 november.
U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij omschrijving in: collecte 2 zondag 21 november.
3. U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk.

De diaconie

VOORBEREIDING

Muziek en klokgelui

Welkom

Samenzang: Psalm 90A: 1, 2 en 3

- 1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
- 2 De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.
- 3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

Stilte

Bemoediging en groet

Lied: NLB 982

1. In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
2. Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

RANDOM HET WOORD

Openingsgebed

In het einde schuilt een nieuw begin...liederen met een verhaal

Luisterlied: Zeg me dat het niet zo is - Frank Boeijen (film)

Lezingen: Deuteronomium 34 en Genesis 1: 1 t/m 3

Korte overdenking

Lied: NLB 753: 1, 3, 5 en 6

Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Lezing: Openbaring 21: 1 t/m 7 (NBV'21)

Lied: NLB 766: 1 en 3

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
van ouds moet zijn geweest.

3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Korte overdenking

Luisterlied: Onze Vader verborgen (film)

GEBEDEN EN GAVEN

Lied: NLB 725

1. Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draag met uw stem ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!

2. O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw Koning staan,
uw grote koor in 't zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!

3. Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd en leef voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd.

4. Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn!

Gebeden

Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: NLB 939

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Zegen

Pianospel

BIJ HET VERLATEN

Blijf gerust nog even zitten om te genieten van het pianospel. Na afloop verlaten we de kerkzaal. Bij de uitgang wordt gecollecteerd. Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. De achterste rijen eerst; opvolgend naar voor. Wilt u buiten nog napraten? Doe dat dan op voldoende afstand van de uitgang en van elkaar. Heel hartelijk dank!