

---

# Orde van dienst

Zondag 7 augustus 2022

(Online) kerkdienst  
Protestantse Gemeente Lexmond



*Voorganger*  
Pastor Jannie van den Berg

*Ouderling van dienst*  
Greetje van Zessen

*Organist/pianist*  
Roel de With

Zondag 7 augustus

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie.

De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk.

De eerste collecte is bestemd voor het project in Egypte van Kerk in Actie.

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

1. U kunt uw gift overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.
2. U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 7 augustus. U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 2 zondag 7 augustus.
3. U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk.
4. Ook kunt u gebruik maken van de onderstaande QR-code.

De diaconie



## **VOOR DE DIENST**

### **Muziek**

Lied voor de dienst: NLB 216

## **AANVANG**

**Binnenkomst kerkenraad en voorganger**

**Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst**

*Gemeente gaat staan voor het intochtslied*

**Intochtslied:** Psalm 84: 3 en 4

**De tafelkaars wordt aangestoken**

**Bemoediging en groet**

**Lied:** NLB 195 'Klein Gloria'

*Gemeente gaat zitten*

**We zingen ons Kyrie en Gloria:** 'Ontferm u over ons' (tekst René van Loenen, melodie Psalm 101)

1. Ontferm u over ons in kwade dagen  
als wij de zware last zo wankel dragen,  
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,  
ontferm u God.
2. Ontferm u over ons in stille uren  
als wij de schaduw van de dood verduren,  
onwetend van het ons beschoren lot,  
ontferm u God.
3. Gij die ons nooit ontbreekt, zo lang wij leven  
zo lang zult gij ons met uw licht omgeven  
en met uw liefde – wonderbare macht,  
gij geeft ons kracht.
4. Wij mogen in de avond, in de morgen,  
ons veilig bij u weten en geborgen  
tot in het diepe zwijgen van de nacht,  
o stille wacht.

**De Tien woorden**

**Lied:** NLB 320

**DIENST VAN HET WOORD**

**Gebed van de zondag**

## **Met de kinderen**

*De kinderen gaan naar hun eigen dienst en nemen het licht van de Paaskaars mee*

**Schriftlezing:** Lucas 10: 25-37 NBV (lector)

**Lied:** 'Toen ik naar mijn naaste zocht' vers 1,5 en 6 (uit Evangelische liedbundel 402, Weerklank 552, Hemelhoog 708)

1. Toen Ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?  
Toen Ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?  
En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.  
Toen Ik naar een naaste zocht, waar was jij?

5. Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij?  
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?  
En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.  
Toen Ik naar een naaste zocht, waar was jij?

6. Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn, zal Ik zijn.  
Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn.  
En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.  
Toen Ik naar een naaste zocht, waar was jij?

## **Overdenking**

*Met een Powerpoint over de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan*

**Lied:** 'Ik wil jou van harte dienen' (uit: Evangelische liedbundel 213, Weerklank 264, Hemelhoog 395)

1. Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken,  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken,  
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen,  
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen,  
als wij zingend voor hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.

*De kinderen komen terug van de kindernevendienst.*

**Kinderlied:** 'Ik heb Jezus nodig'

**Dankgebed en voorbede**

Dank- en voorbeden, Stil gebed, we besluiten met het **zingen van lied NLB 1006** 'Het Onze Vader'

**Aandacht voor de collecte**

*De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden*

**WEGZENDING EN ZEGEN**

*De gemeente gaat staan voor het slotlied*

**Slotlied:** NLB 838

**Zegen**

*De zegen wordt beantwoord met een gezongen amen*

**BIJ HET VERLATEN**

Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal. Bij de uitgang wordt gecollecteerd. Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. De achterste rijen eerst; opvolgend naar voren. Heel hartelijk dank.