

---

# Orde van dienst

Zondag 13 september 2020

Online kerkdienst  
Protestantse Gemeente Lexmond



*Voorganger*  
Drs. J. Zonnenberg-de Beer

*Ouderling van dienst*  
Gerry de Bruin

*Organist/pianist*  
Roel de With

## VOOR DE DIENST

“Collecte JOP jeugdwerk, kliederen in de kerk”

Op zondag 13 september is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De eerste collecte voor deze week is voor de diaconie. Let daarom op bij het overmaken van uw gave.

U kunt uw gift voor de eerste collecte ‘Kliederkerk’ overmaken op:

**NL15 RABO 0336 0800 50** tnv Protestantse Gemeente Lexmond.

Vult u bij omschrijving in: **collecte 1 zondag 13 september**.

U kunt uw gift voor de tweede collecte ‘Onderhoud aan de kerk’ overmaken op:

**NL24 RABO 0154 1505 68** tnv Protestantse Gemeente Lexmond.

Vult u bij omschrijving in: **collecte 2 zondag 13 september**.

Door collectebonnen in een envelop te doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u geeft kunt u ook bijdragen aan de collecten. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan de Kortenhoevenseweg 36 in Lexmond.

## **Orgelspel**

**Lied voor de dienst:** NLB 214:1 en 8 (cantorij)

1. Het licht dat weer opnieuw begon,  
de dag, de pas ontwaakte zon,  
verhogen Hem die boven is  
en die alleen te loven is.

8. Lof zij de Vader, eeuwig licht,  
de Zoon, zijn enig aangezicht,  
lof zij de Geest, der liefde vuur,  
looft God vandaag van uur tot uur!

## **Welkom en mededelingen**

**Zingen intochtslied:** Psalm 68:7 (cantorij)

*Gemeente gaat staan*

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
Zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

## **VOORBEREIDING**

### **Aansteken van de tafelkaars**

### **Bemoediging en groet**

**Zingen:** 'Klein Gloria' (cantorij)

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Als in den beginne, nu en immer.  
En van eeuwigheid tot eeuwigheid,  
amen.

*Gemeente gaat zitten*

**Zingen:** Psalm 91a (cantorij)

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

**Gebed**

**DIENST VAN HET WOORD**

**Kindermoment**

*Kinderen gaan naar hun eigen dienst*

**Lezingen:**

Mattheus 17:24-27

Exodus 30:11-16

**Zingen:** NLB 517:1 en 3 (cantorij)

1. Christus, uit God geboren  
vóór alle eeuwigheid  
komt ons als woord ter ore,  
verschijnt in onze tijd,  
een ster, die alle sterren  
te boven gaat, hen verre  
en glansrijk overstraalt

3. U kennen doet ons bloeien,  
uw liefde doet ons goed.  
Wanneer wij in U groeien  
smaakt elke dag ons zoet.  
Wij dorsten heel ons leven  
om ons aan U te geven.  
Kom ons dan tegemoet!

**Verkondiging**

**Zingen:** NLB 885 (cantorij)

1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader  
Er is geen schaduw van omkeer bij U  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

*Refrein*

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

#### *Refrein*

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

#### *Kinderen komen terug*

**Kinderlied:** 7x70 van Elly en Rikkert (filmpje)

### **DIENST VAN DE GAVEN**

#### **Dankgebed en voorbede**

**Zingen slotlied:** NLB 704: 1 en 3 (cantorij)

#### *Gemeente gaat staan*

1. Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

3. Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.

### **ZENDING EN ZEGEN**

#### **Zegen**

Beantwoord met een gezamenlijk uitgesproken 'amen'.

#### **Orgelspel**

Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

*Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten.  
De achterste rijen eerst; opvolgend naar voor.  
Wilt u buiten nog napraten? Doe dat dan op voldoende afstand van de uitgang en van elkaar.  
Heel hartelijk dank.*