
Orde van dienst

Zondag 18 oktober 2020

9.30 uur

Online Kerkdienst
Protestantse Gemeente Lexmond



Voorganger
dhr. Rik Willemsen uit Amersfoort

Ouderling van dienst
Johan de Hoop

Organist/ Pianist
Roel de With

VOOR DE DIENST

De eerste collecte is deze week voor de kerk. U kunt uw gift voor de eerste collecte overmaken op: **NL03 RABO 0336 0039 27** tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vult u bij omschrijving in: collecte 1 zondag 18 oktober.

De tweede collecte is deze week voor het onderhoud aan de kerk. U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: **NL24 RABO 0154 1505 68** tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vult u bij omschrijving in: collecte 2 zondag 18 oktober.

Door collectebonnen in een envelop te doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u geeft kunt u ook bijdragen aan de collecten. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan Kortenhoeveneseweg 36 in Lexmond.

INTREDE

Pianomuziek

Lied voor de dienst 275: 1, 3, 4 (cantorij)

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied Psalm 130c: 1, 2, 3 (cantorij)

De gemeente gaat staan

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch
Heer, luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven. Dus verdient U
Diep ontzag
Ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt

Heer mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht
Het morgenlicht

VOORBEREIDING

Ontsteken van de tafelkaars

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Lied 'Klein Gloria' (cantorij)

Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid!
Amen.

De gemeente gaat zitten

Gebed om ontferming

Lied 304: 1, 2, 3 (cantorij)

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van also hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Zondagsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Kinderen gaan naar eigen dienst, nemen het licht mee

Schriftlezing uit Matteüs 22:15-22

Lied 362: 1, 3 (cantorij)

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat

tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schiept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Overdenking

Pianomuziek

Lied 978: 1, 4 (cantorij)

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Kinderen komen terug uit hun nevendienst

Lied voor de kinderen: 'Samen' (film)

DIENST VAN DE GAVEN

Gebeden

Voorbede, stil gebed, Onze vader

Slotlied 416: 1, 2, 4 (cantorij)

De gemeente gaat staan

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN

De zegen wordt afgesloten met een door de gemeente gezamenlijk uitgesproken amen.

Muziek: Orgel/vleugel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

*Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten.
De achterste rijen eerst; opvolgend naar voor. Wilt u buiten nog napraten? Doe dat dan op voldoende
afstand van de uitgang en van elkaar. Heel hartelijk dank.*