



Zondagavondprogramma  
Lux Mundi  
*Eerste halfjaar 2022*

januari - juni 2022





Voor vragen en suggesties over het Zondagavondprogramma:  
Rob van der Wal, Dorpsstraat 125, 4128BX Lexmond  
Email: [wal5@xs4all.nl](mailto:wal5@xs4all.nl)

# Zondagavondprogramma Lux Mundi 2022 1e half jaar

We hoopten het anders, maar ook de voorbereiding van dit Zondagavondprogramma Lux Mundi vindt nog plaats in een bijzondere tijd. Mogen we wel of mogen we niet naar de kerk? We gaan er maar vanuit dat de deuren binnenkort weer opengaan. En daarom ook nu weer een 'gewoon' programmaboekje. Wat heet gewoon? Op het programma staan o.a. mooie leerhuisdiensten, Ds. Erick Versloot die terugkijkt op 25 jaar predikantschap en een heuse ZWO wandeling. We houden vol, en nodigen u van harte uit voor deze bijzondere avonden in Lux Mundi. Blader het boekje eens door en zet vast een datum in uw agenda. En: geef/stuur een exemplaar aan uw vrienden.

*Zondagavonden in Lux Mundi.*

## Van harte uitgenodigd



## Zondagavondprogramma 1e halfjaar 2022

2 jan	18.30u	geen dienst	
9 jan	18.30u	kerkdienst	vervalt
16 jan	18.30u	Heilig Avondmaal	vervalt
23 jan	19.30u	Avondgebed	vervalt
30 jan	tzt	Verrassing	
6 febr	19.30u	TOP2000churchcafé	
13 febr	18.30u	kerkdienst	ds. F. Stark
20 febr	18.30u	Leerdienst	dhr. A. Havenaar
27 febr	18.30u	Leerdienst	ds. M. Bassa
6 mrt	18.30u	Leerdienst	ds. S. Janse
13 mrt	16.00u	Kliederkerk	
20 mrt	18.30u	Schuif maar aan ...	
27 mrt	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. C. van der Kooi
3 april	19.30u	Avondgebed	
10 april	tzt	Palmpasen, kruiswegwandeling	
17 april		Pasen, geen avonddienst	
24 april	18.30u	Uit het leven gegrepen	ds. D.J. Versloot
1 mei	18.30u	kerkdienst	ds. M. Snaterse
8 mei	18.30u	Verrassing	
15 mei	18.30u	kerkdienst	drs. A. Zonneberg-de Beer
22 mei	18.30u	IDAHOT wake	
29 mei	18.30u	Kerkdienst	ds. O. Grevink
5 juni		Pinksteren, geen avonddienst	
12 juni	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. W.A. Roskam
19 juni	tzt	ZWO wandeling	
26 juni	18.30u	Verhaal en poëzie	ds. J.O.C. Bouma
3 juli		aanvang Zomerzondagavonden	



## Een *gewone* Kerkdienst.

Aanvang 18.30u

Zondagavonden in Lux Mundi. Ook in 2022. Met regelmatig iets bijzonders. Maar ook met 'gewone' kerkdiensten. Luisteren naar lezingen, muziek en zang. Het Heilig Avondmaal. Woorden van God. Geloofsbelijdenis. Overdenking. Samen zijn. Juist in deze bijzondere tijd.

16 januari	Heilig Avondmaal	ds. M.C.A. Korpel (vervallen)
13 februari	kerkdienst	ds. F. Stark
27 maart	Heilig Avondmaal	ds. C. van der Kooi
1 mei	kerkdienst	ds. M. Snaterse
15 mei	kerkdienst	drs. A. Zonneberg-de Beer
29 mei	kerkdienst	ds. O. Grevink
12 juni	Heilig Avondmaal	ds. W. A. Roskam



## Avondgebed

3 april

aanvang 19.30 uur

Dit voorjaar staat er weer een avondgebed op het programma: een eenvoudige avondliturgie met liederen, gebeden en korte lezingen.

Het avondgebed duurt een klein half uur en heeft een verstild, intiem karakter; stilte en muziek spelen een belangrijke rol. We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte.

Zo mogelijk is er na afloop koffie en thee.

# TOP2000churchcafé

6 februari, aanvang 19.30 u

Door de onzekerheid over de corona maatregelen wordt de TOP2000dienst met coverband Acoustic Groove uitgesteld naar 18 december. Voor de liefhebbers hebben we een alternatief op 6 februari, het TOP2000churchcafé Lux Mundi! Op 8 december hebben we dit ook gedaan, toen een mooie, waardevolle en gezellige middag in Lux Mundi , maar met stevige concurrentie van Max Verstappen die precies op die dag wereldkampioen werd. Op 6 februari een sfeervolle herkansing om 19.30 uur. Met elkaar luisteren en praten over popmuziek, teksten en wat de muziek voor je kan betekenen.

Welkom!



# Van U is de toekomst

## *Drieluik van leerdiensten*

aanvang 18.30u



We hebben weer drie leerdiensten op het programma staan. Dit jaar sluiten we weer aan bij het jaarthema van de PKN "Van U is de toekomst". In een leerdienst wordt het accent gelegd op de praktische inhoud van ons geloof.

20 februari Dhr. A Havenaar.

Zijn thema is: "Licht dat nooit meer dooft".

Naar aanleiding van Openbaring 7: 9-17 krijgt een aantal jonge kerken een brief op de deurmat. De situatie is duister en zonder uitzicht..... De brief op de deurmat blijkt een Openbaring

27 februari Ds. M.Bassa.

Haar thema is : "Kinderen van één Vader"

Naar aanleiding van Efeze 3:18-19 en Hebreeëen 12:1 wordt nagedacht over "de wolk van getuigen". Onze geloofsbelijdenis zegt: Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Hoe voelen we ons verbonden met de wereldwijde kerk?

6 maart Ds. S.Janse.

Zijn thema is: "De andere kant van Openbaring".

Meestal wordt het boek Openbaring uitgelegd alsof de toekomst van God als een stoomwals over ons heen komt. Naar aanleiding van Openbaring 18 denken we na over onze manier van leven .





# Kliederkerk

13 maart, aanvang 16.00 uur

Samen ontdekken, samen vieren, samen eten: dat is Kliederkerk in Lux Mundi. Tijdens Kliederkerk staat een bijbelverhaal of bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en verwerkt, speciaal voor jonge kinderen. Ontdekken over God en Jezus in alledaagse dingen.



## SCHUIF MAAR AAN...

20 maart, aanvang 18.30u

Een broodmaaltijd waar iedereen welkom is. Of je nu ouder of jonger bent, lid bent van Lux Mundi of niet. Iedereen is welkom!

We eten samen en hebben de tijd om te luisteren naar elkaar: wie ben je, wat doe je, wat raakt je, wat heb je gedaan of wat vind je belangrijk? Er wordt een (Bijbels) verhaal verteld, een gedicht voorgelezen of een persoonlijke ervaring gedeeld, waar tijdens het eten over gepraat kan worden. Door te luisteren naar elkaar en te praten met elkaar proberen we het niet “zomaar” een maaltijd te laten zijn.



*Palmpasen:*

## Kruisweg wandeling

10 april, aanvang tzt. Duur: kan de gehele middag/avond zijn.

We willen deze Palmpasen een kruisweg wandeling uitzetten door het dorp of rond de kerk. Een kruisweg is een serie van 14 staties die de lijdensweg van Jezus in beeld brengen. Zij tonen de veroordeling van Jezus door Pilates (1<sup>e</sup>) tot en met zijn begrafenis (14<sup>e</sup>). Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan betekent.

Voor deze wandeling zijn we vooraf op zoek naar creatievelingen! Wie kan bij een van de staties een schilderij, tekening, gedicht, foto, muziek, beeld of in welke vorm dan ook bedenken en maken? We hopen zo op een andere manier stil te staan bij het verhaal voorafgaand aan Pasen.

Bent u zo creatief of heeft ideeën? Mail dan naar [reinstra.kool@gmail.com](mailto:reinstra.kool@gmail.com)

Commissie Bijzondere Avonddiensten



## ***DAT IS UIT HET LEVEN GEGREPEN LIEDEREN IN LEVENS VAN MENSEN***

24 april, aanvang 18.30 u

Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Die vraag stel ik me als dominee regelmatig. En mensen vragen het soms aan mij: wil je me helpen dichter bij God te leven?

Dit jaar ben ik 25 jaar dominee. Dat is misschien wel het mooiste beroep dat er bestaat. En in elk geval het meest afwisselend. Van de wieg tot het graf, op alle belangrijke kruispunten van een leven mag ik met mensen oplopen. In dalen van diepe depressie en crises, maar ook op toppunten van geluk, op kraamvisite, mensen die hun ja-woord geven aan God, of aan elkaar. Soms maak je het letterlijk op één en dezelfde dag mee. Je bezoekt mensen thuis op, leidt kringen en staat voor soms meer dan duizend mensen.

Wat een mooi vak, predikant zijn. Je weet nooit 's morgens wat de avond brengt en zomaar moet je en je omgeving de plannen aanpassen. Geen dag is hetzelfde.

Dat mensen je dan deelgenoot maken van hun kostbare en kwetsbare leven. Dat raakt me steeds weer. Dat je met elkaar zoekt naar wegen in de tijd. En God gaat zijn ongekende gang: God moves in a mysterious way (William Cowper).

Tijdens deze avonddienst wil ik graag delen wat ik onderweg leerde van mensen. En dan vooral: hoe liederen hun leven kleur hebben gegeven. Echte levensliederen – uit het leven gegrepen.

En natuurlijk gaan we die liederen met elkaar zingen.

***Tot Uw dienst, tot je dienst!***  
***Ds Erick Versloot***



# Verrassing

8 mei, aanvang tzt



Het programma voor deze avond is nog volop in ontwikkeling op dit moment, hierover zullen we op een later moment meer bekend maken.

Het beloofd een mooie avond te worden !

Wees welkom !

# ZWO viering

19 juni, aanvang tzt

We gaan er op uit!

Op 19 juni nemen wij u mee een wandeling te gaan maken. Een wandeling waarin een onderwerp aan bod zal komen maar vooral in het teken staat van ontmoeting. Samen gaan we op pad, gaat u mee?



om

ko-

## IDAHOT-wake

22 mei, aanvang 18.30u

Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Op 22 mei organiseert Lux Mundi een wake (avondgebed) om het geweld en de discriminatie waar LHBT's (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel Transgender) wereldwijd, binnen en buiten de kerk, onder lijden te gedenken. Sinds enige jaren organiseren kerken in tientallen Europese plaatsen IDAHOT-wakes. Sinds 2017 participeert Lexmond en ook dit jaar is er weer zo'n avondgebed in ons dorp.

In Lux Mundi worden in stilte en in woorden, met liederen, lezingen, gebeden en getuigenissen van LHBT's zelf de slachtoffers van geweld en discriminatie herdacht. Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid. Met de IDAHOT-wake wil de werkgroep de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.

Meedenken of meehelpen? Ligt deze thematiek je na aan het hart of heb je er in je persoonlijke leven mee te maken en wil je bijdragen aan de voorbereiding of uitvoering van deze wake? Neem dan contact op met Wilco van Snippenberg via 06-48472778 of [cwjvs@hotmail.com](mailto:cwjvs@hotmail.com).



# UW HAND OP MIJ

## Het verhaal achter Psalm 139

26 juni, aanvang 18.30 u

Hans Bouma, voorganger en verhaal – Rudolph de Jong, piano

‘Ik val meteen maar met de deur in huis en ik weet dat je me dat niet kwalijk neemt, daar ben jij mijn vriend voor, maar moet je nu zo gelukkig zijn met een God die vertrouwd is met je meest verborgen overwegingen, je geheimste emoties, een God die je geen moment aan zijn aandacht laat ontsnappen – Hij kan je ook benauwen, deze God.’

Woorden van Simeon in een gesprek met koning David over een recente psalm van zijn vriend, Psalm 139. De psalm ‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij’. In deze dienst doet David bij monde van Hans Bouma verhalenderwijs verslag van dit gesprek. Met als titel: *Uw hand op mij*. Een even spannend als troostend en inspirerend verslag waaraan Rudolph de Jong muzikaal deelneemt.

Het verhaal van David wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage *Dat eeuwig moment*.







januari - juni 2022